

REPORTAGE Romeinenspeurtocht voor basisschoolleerlingen in recreatiegebied Spaarnwoude

Speuren bij Romeins fort

Bij de huidige modelbootvijver in recreatiegebied Spaarnwoude stond zo'n 2000 jaar geleden een Romeins fort aan een haven waar wel zo'n 1500 soldaten waren gehuisvest. Speciaal voor basisschoolleerlingen is er sinds dit weekend een 'Romeinenspeurtocht' uitgezet rondom de vijver.

Kees de Boer

Velsen-Zuid ■ De loop met deelnemers voor deze bijzondere speurtocht moet er zaterdag nog een beetje inkomen, zo blijkt. Alleen de achtjarige Fynnleay en zijn vader Lennart maken aan het begin van de middag een rondje om de vijver.

Wat is de bedoeling? De speurtocht bestaat uit zes posters, met op elke poster een vraag.

„Het antwoord op elke vraag geeft een letter”, leest Fynnleay. „Daar moet je een woord mee maken dat te maken heeft met de Romeinen in Velsen.” Hij knikt, dat moet te doen zijn.

Op elke poster staat een aardige wetenswaardigheid. Zo staat er op de derde poster dat op deze plek langs de vijver ooit een rivierbedding heeft gelegen. Archeologen hebben er allerlei onderdelen gevonden, zoals een roeispaan, stukken kabeltouw en een katrol. De vraag luidt: 'In Velsen is nooit met steen gebouwd, alleen met hout. Welke boomsoort werd hiervoor veel gebruikt?'

Inkoppertje

Dat is een inkoppertje, concludeert Fynnleay. Zojuist heeft hij ergens gelezen dat de Romeinen eikenbo-



Fynnleay en vader Lennart op Romeinenspeurtocht.

men kapten om hun fort hier te bouwen. Beginletter E dus, voor het nog te vormen woord.

En zo staat er om de zoveel meter rond de vijver een bord met een vraag. Dat de Belastingdienst ook net na Christus al weinig vrienden had, is te lezen op de poster die gaat over de Friese boerenopstand. De woede van de boeren had alles te maken met de belasting die ze aan de Romeinen moesten betalen. Bij de opstand werden de bezetters uit Italië uiteindelijk verdreven, maar

”
Het antwoord
op elke vraag
geeft een letter

niet zonder slag of stoot. Vanuit hun uitkijktorens slingerden ze loden kogels naar de boeren uit Friesland. Fynnleay leest het geboeid. En over de vraag 'Hoe heette het volk dat hier woonde toen de Romeinen naar Velsen kwamen' hoeft hij niet lang na te denken. Friese boeren zullen wel Friezen zijn, toch? Huppekee, hoofdletter F erbij.

Na ruim een uur telt de oogst zes letters: de M, de F, de E, de L, de V en de U. Daar moet nog wel even een woord van worden gemaakt, maar

dat levert niet al te veel hoofdbreken op voor de familie uit Santpoort. Na enig overleg komen ze uit op 'Flevum', de naam van een oude rivier.

Diploma

Wanneer ze zich met de oplossing bij de finish melden, staat daar Joost Vink van de Archeologische Werkgroep Velsen te wachten met een heus Archeologendiploma en een lekkere eierkoek. Fynnleays dag kan niet meer stuk.

UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS